

Vrije School 'De Kinderberg'



Bergstraat 18
3360 Bierbeek

www.vrijeschoolbierbeek.be
directie@vrijeschoolbierbeek.be

Ons opvoedingsproject

Wij hebben een droom

Wij dromen van een school...
waar leerlingen, leerkrachten, ouders,
lokale gemeenschap en schoolbestuur
graag samenwerken,
waar er solidariteit is met elkaar,
veraf en dichtbij
waar er eerbied is voor mensen en dingen.

Wij dromen van een school...
waar eerlijk gezocht wordt naar echtheid
waar zorg heerst voor al wat schoon, edel en goed is
waar alle betrokkenen zich ten dienste stellen.

Wij dromen van een school...
waar niemand volmaakt moet zijn
waar we vergiffenis geven en vergiffenis krijgen
waar we blijven geloven in de toekomst.

We geloven dat de mens geschapen is
om mee te werken aan een betere wereld.
Wij geloven dat wij geroepen zijn,
als kinderen van God, om te leven in Zijn spoor.
Daarom noemen we ons een katholieke school.

Het lijken bijna plechtige communiewoorden
maar toch is dit onze droom, ons ideaal.
We spreken erover in de godsdienstlessen,
maar ook in andere lessen is onze droom aanwezig.
Soms vieren we Hem in liturgie en gebed.

Begrijp je onze droom?

Als je je kind bij ons inschrijft,
veronderstellen we
dat je ons opvoedingsproject onderschrijft en
dat je wil meewerken
om onze droom te verwezenlijken.

Wil je met ons meewerken?



WE WILLEN EEN SCHOOL ZIJN MET EEN HART.

Onze school is een thuis voor je kind. De klas is de kleine gemeenschap waar je kind zich kan goed voelen. We willen elk kind waarderen en erkennen.

Elk kind moet leren eerbied hebben voor andere mensen en voor ieders materiaal.

We leren het luisteren naar en spreken met elkaar.

We leren op een zinvolle manier conflicten oplossen.

Omgaan met vreugde en verdriet, leren delen, vriendschap, vergeven, nieuwe kansen geven, zijn belangrijke punten in onze opvoeding.

Als directie en leerkrachten willen we eerlijk zijn tegenover de ouders, problemen willen we uitpraten. We beogen daarbij steeds wat goed is voor je kind.

We willen dat onze kinderen:

zelfstandig kunnen zijn, beleefd kunnen omgaan, verdraagzaam leren zijn, open staan voor iedereen, genegenheid kunnen tonen, eerlijk zijn in alles.

WE WILLEN EEN CHRISTELIJK GEÏNSPIREERDE SCHOOL ZIJN.

Onze school is een katholieke school: het evangelie en het leven van Jezus zijn een leidraad. Zo helpen we kinderen zoeken naar een antwoord op belangrijke levensvragen.

Je kunt het ook zien dat we een christelijke school zijn:

- in elk lokaal hangt een kruisbeeld
- we geven godsdienst een belangrijke plaats en bidden elke dag.
- er zijn gebedsvieringen en eucharistievieringen. Ook gezinsvieringen in de parochie willen we ondersteunen.

WE WILLEN EEN LEERSCHOOL ZIJN.

1. *We willen kwaliteitsonderwijs bieden.*

We volgen de leerplannen van het katholiek onderwijs, waarin ontwikkelingsdoelen en eindtermen opgenomen zijn.

We vertrekken zoveel mogelijk vanuit de leefwereld van de kinderen.

We werken zorgverbredend; vanuit de basisleerstof proberen we elk kind passend te begeleiden.

We willen ervoor zorgen dat ze veel kennen en kunnen; maar we willen stress vermijden door over vorderingen en inspanningen te praten en niet alleen over resultaten. Bij de verwerking van de leerstof horen ook huiswerk en lessen.

We willen de kinderen net leren werken.

Bij wedstrijden is deelnemen voor onze school belangrijker dan winnen.

We hebben oog voor nieuwe technologie.

We willen de computer passend gebruiken in ons onderwijsgebeuren.

2. *Wij willen een gezonde en sportieve school zijn.*

Aan sport doen en gezonde voeding zijn belangrijk. We geven onze kinderen dus regelmatig de kans om te bewegen en stimuleren gezonde voeding; een gezonde geest in een gezond lichaam.

We vinden spelen en bewegen op de speelplaats een noodzaak en stimuleren hen.

De gymlessen worden verzorgd door een bijzondere leermeester. Buiten de lessen bewegingsopvoeding worden andere bewegingsoefeningen op een zinvolle manier ingelast.

In de lagere school krijgen de leerlingen zwemles.

Kleinere uitstappen leggen we te voet of met de fiets af.

3. *We willen een creatieve school zijn.*

Lichamelijke, beeldende, muzikale en verbale expressie krijgen niet alleen een plaats in de klas, maar we nemen ook regelmatig deel aan theatervoorstellingen, tentoonstellingen en educatieve voorstellingen.

We geven kinderen kansen om creatief en kunstzinnig bezig te zijn. We helpen hen hun talenten en hun gevoelens uit te drukken.

4. *We willen een milieubewuste school zijn.*

We leren de kinderen aandacht te hebben voor het leefmilieu.

In bewondering staan voor, verwonderd zijn om en helpen meewerken aan Gods schepping vinden we een mooie opdracht.

5. *We willen een school in de wereld zijn.*

We hebben aandacht voor gebeurtenissen, dichtbij en veraf, vroeger en nu.

We zetten ons in voor ontwikkelingslanden en voor hulpbehoevenden dichtbij ons.

*Dit project is nog niet af:
het kan groeien en aangepast worden, want de wereld blijft niet stil staan.
We willen met onze school en onze kinderen meeleven in deze moderne tijd.*